

Skolstart med Astrid Lindgren text: Maria B Hurtig

Madicken

- Hej! Jag heter Margaretha, vad heter du?

Ronja

- Vem jag? Jag heter Ronja

Madicken

- Ska du också börja skolan här?

Ronja

- Jo, men jag vill inte.

Madicken

- Vill du inte ? Det som är så kul! Man får penna o sudd och en skrivbok och..

Ronja (avbryter)

- Ja, ja, men jag vill hellre vara i skogen o rida och fiska och sånt. Det har jag gjort hela sommaren med min kompis Birk.

Madicken

- Åhh, har du? Vad spännande..Men du ska se att det blir kul här också. Förresten kan du kalla mig Madicken. Här kommer Lotta. Hon går också i vår klass.

Lotta

- Hej! Fy Fabian! . Vet ni vad jag har lärt mig i sommar?

Madicken och Ronja

- Neeej..

Lotta

- Jag har lärt mig att cykla på en vuxencykel..

Madicken

- Har du? Var det svårt?

Lotta

- Nej, inte svårt precis.. Jag susade bara nedför en backe (stoltserande)...men jag kraschade och det kom blod på min födelsedag! (Besviket) Titta , jag fick ett plåster! (Stoltserande)

(Lotta pekar på sitt knä och flickorna tittar)

- Nu kommer fröken!

(Fröken kommer in och ringer i klockan. Barnen ställer upp på led)

- Margaretha
- Ja
- Ronja
- Ja
- Lotta
- Ja
- Ida
- Ja
- Emil
- Emil
- Emil?

Ida

- Nej han har inte kommit för han sitter hemma i snickarboden.

Fröken

- Men det är ju skolplikt! Vad gör han där?

Ida

- Han täljer trägubbar för igår så hissade han upp mig i flaggstången. Jag såg hela Nynäshamn!

Fröken

- Oj då. Men Emil ska ju vara i skolan . Vi får nog ringa till din mamma och pappa. Det är deras ansvar..Prussiluskan, Kan du hjälpa mig att få hit Emil.

Prussiluskan

- Ja absolut! (Tar upp mobil och slår numret)
- Ja god dag är det Alma? Ja det är Ellen Pryselius här. Vi saknar Emil här i skolan. Och det är ju skolplikt och vi ska väl inte behöva skick Kling och Klang? (Paus) Ha, ha! Nej jag menar väl det! Då ser Alma till att han kommer då, på stört. (Paus) Tack, tack. Adjö då.

Fröken

- Kajsa Kavat
- Ja
- Rasmus
- Ja
- Tjorven
- Ja

(Pippi och Annika kommer fram)

Pippi

- Är det här man får lära sig pluttiflickation?

Annika. (Förmanande. Rycker Pippi i armen)

- Men Pippi, först måste vi ju lära oss addition och subtraktion (tittar ursäktande på fröken och ler)

Pippi (bekymrad med armarna i kors)

- Åhh Annika! Är det sant, måste man vänta på pluttiflickationen? Vad tråkigt!! Jag hatar att vänta..

Fröken

- Shhh! nu har vi upprop här! Annika?
- Ja
- Pippi
- Ja... (räcker upp handen) Men fröken?

fröken

- Ja

Pippi

- Får jag fråga en sak?

fröken

- Ja?

pippi

- När får vi jullov?

Fröken

- Det dröjer ett tag..

pippi

- Men fröken, jag skulle så gärna vilja ha jullov! Det har jag alltid velat ha.

Fröken

- Du får vänta lite till

Pippi (med armarna i kors)

- Vänta och vänta..

Fröken (uppmuntrande)

- När vi väl kommit igång går tiden snabbt Pippi.

(Emil kommer)

- Titta här har vi Emil också. Så bra!
- Nu går vi in och börjar lektionen. Välkomna ska ni vara allesammans ! Jag hoppas ni haft en underbar sommar..