

## **Tema rättvisa/demokrati**

I rollerna:

Elev 1 - den som stoppar bråket

Elev 2 – den som retas

Elev 3 – den andra som bråkar

Barn 1 och Barn 2 – mindre barn

(Barn 1 och Barn 2 kommer in)

Barn 1: Hej vill du spela något med mig?

Barn 2: Ok, vad ska vi spela?

Barn 1: Kanske tre i rad?

Barn 2: Nej inte tre i rad! (otålig)

Barn 1: Säg något du då?

Barn 2: Mmmm, jag vet flaggmemory! (förväntansfull)

Barn 1: Jaa. Vi kan sitta här, det brukar vara lugnt.

(De sätter sig och börjar spela)

Elev 2: BABIAAAAAANRUMPA!!!!!!

(Elev 3 springer in och gömmer sig)

Elev 3: Säg inte var jag är!

Elev 2 kommer efter

Elev 2: Du är en ..... (retsamt, pekar på Elev 3).....elefantbajs 2000!

Elev 3: Loser!

(Barn 2 håller för öronen)!

Elev 2: Vad säger du?

Barn 2: Kan ni sluta?

Elev 3: STICK!!

Barn 1: Men vi lekte här

Elev 3: Men vi lekte (härmar med en grimas)

Elev 1: SLUTA!!!

Elev 2 och Elev 3 stannar upp

Elev 1: Ni måste vara snälla mot de yngre. De har också rätt att vara här

Elev 2: Vadå, de kan väl gå någon annanstans om de inte trivs.

Elev 1: Nej, det är deras skola lika mycket. De mindre ska ha lika mycket att bestämma om som de stora.. Annars blir det ju som i Sydafrika innan, förut när bara de vita fick bestämma och alla svarta inte hade några rättigheter.

No: Vad snackar du om?

Elev 1: Jag snackar om demokrati, att alla ska vara med och bestämma. Har du hört talas om Nelson Mandela. Han kämpade för demokrati.

Elev 3: Ja just det, men satt han inte i fängelse?

Elev 1: Jo först kämpade han med fredliga medel med demonstrationer och sånt. Sen blev han så trött på de vita att han tyckte att man kunde använda våld.

Elev 2: Ja, och då åkte han in i fängelse.

Elev 1: Ja, och han fick inte komma ut på 28 år men då protesterade hela världen. Så de vita fick ge sig.

Elev 2: Ja och sen blev Mandela president.

Elev 3: Ok, jag förstår. Det är faktiskt viktigt med rättvisa. (närmar sig Elev 1)

Elev 2: Du är ju som Nelson Mandela! (skrattande)

Alla barn i scenen håller varandra i hand och ställer sig tillsammans nära varandra framför kören.

**Sång: Jag är mig själv.**

